

Samenvatting Online Preek 11 april 2021

Titel: Weg van elkaar

Spreker: David Epema



Lezen: Johannes 15: 1-8, Johannes 15:19

Vandaag is het de laatste zondag van onze reis Weg van Hem.

Op churchbook staat een video met een geweldig actie van Pierre van Hooijdonk. Waarom is hij zo'n goede vrije-trap specialist? De reden is als een ijsberg, waarvan het grootste gedeelte onder water ligt. Pierre van Hooijdonk had deze goal nooit kunnen scoren als hij eerder niet vele honderden uren en tienduizenden ballen op het doel had geschoten toen niemand naar hem keek.

Zo is het ook met de Weg van Hem. Het is als een ijsberg: De vrucht die zichtbaar wordt in ons leven bóven de wateroppervlakte in het zichtbare, is een product van wat wij ónder water investeren in de tijd die wij samen zijn met de Vader, wanneer niemand kijkt. Daar gaat onze reis over.

Dit seizoen zijn we begonnen met het thema: Jezus volgen. Wij lezen dat Jezus zich keer op keer terugtrekt om zijn Vader te ontmoeten in de stilte, op de berg, in de woestijn. De discipelen zien dat en vragen Hem: **Heer, leer ons bidden!** Leer ons dat wat U heeft, intimiteit met de Vader.

Het doel van deze Weg van Hem was te leren hoe we een dagelijkse ontmoeting met de Vader kunnen hebben. 10 weken lang hebben we dit op allerlei manieren ingevuld. We hebben gezegd: Kijk wat bij jou past, kijk hoe het een plek krijgt in jouw dagelijkse tijd met God. Misschien leek deze uitnodiging wat vrijblijvend.

Daarom vandaag geen preek over 'kijk maar wat bij jou past', maar over de urgentie en **de noodzaak dat wij dagelijks de Vader ontmoeten.**

Lees Johannes 15:1-8

Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de Wijnbouwer, de Landman. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wél vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij méér vruchten draagt. (...) Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.

Maar zonder Mij kun je niets doen. (...). De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Het onderwijs van Jezus is duidelijk en radicaal. **Zonder Mij kun je niets doen.** Drie jaar lang had Jezus dit zelf voorgeleefd. Jezus zegt hierover: **De Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat Hij de Vader heeft zien doen** en wat de Vader doet, doet de Zoon op dezelfde manier. (Joh.5:19)

Jezus had de verbinding met de Vader nodig. Daarbij koos Hij zonder uitzondering voor afzondering. Jezus kon niet zonder, omdat Hij in alles diep afhankelijk was van wat Hij de Vader zag doen en wat Hij de Vader hoorde zeggen. Jezus had niet alleen als Hij tijd over had, maar voor Hem was de ontmoeting met de Vader essentieel. Alleen zo kon Hij zijn bediening vormgeven.

1. De ontmoeting die Jezus had met zijn Vader was het fundament onder Zijn bediening. Het was **het startpunt** van waaruit Hij alle dingen deed. Het bidden tot de Vader was **de sleutel**, waardoor Hij vrucht kon dragen voor de Vader. Alles begon met de relatie die Jezus met zijn Vader had.

Vlak voordat Jezus ging sterven vertelde Hij zijn discipelen de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Wanneer je een wijnrank afzaagt van de wijnstok, loshaalt van zijn wortels, dan kan er geen vrucht ontwikkelen. De rank krijgt geen water, geen voeding, droogt uit, sterft af.

David vertelt: De afgelopen weken ben ik ben er achter gekomen dat er dagen zijn, dat ik geen tijd heb kunnen vinden om mijzelf te verbinden aan de Wijnstok, om in de stilte bij de Vader te zijn. Ik was als een wijnrank die ontzettend hard aan het werk was en die vergat zichzelf te verbinden aan de Wijnstok. Als een losgeslagen wijnrank probeerde ik op eigen kracht vrucht te produceren, betekenisvol te zijn en ik vergat om in te checken bij de Wijnstok.

Ik heb ook geleerd dat de Vader, die de Landman is, niet boos op mij is, maar dat Hij mij elke keer weer uitnodigt: David, losgeslagen wijnrank, wat maak je je nou toch druk. Kom terug! Je kan ook best wel wat dingen uit jezelf, maar vroeg of laat sterft de wijnrank af, als die niet verbonden is met de Wijnstok. En de Vader zei: Stop ermee. Kom terug! **Alles begint vanuit de ontmoeting met Mij.**

De sleutel tot vrucht dragen is verbinding zoeken met de Wijnstok. Elke dag opnieuw.

Durf je Mij te vertrouwen, zegt de Vader, dat als je elke dag start met Mij en mij kostbare tijd geeft, dat Ik er dan voor zorg dat al die dingen, waar jij zo hard voor aan het rennen bent een plekje gaan krijgen.

2. En Jezus onderwijs gaat verder. Een rank die in Mij blijft, die zal vrucht dragen, sterker nog, die wordt gesnoeid en die zal méér vrucht dragen. Jezus zegt zelfs— en het is een belofte uit de bijbel: **hij zal véél vrucht dragen**. En de veelheid van vrucht zal **getuigen van de grootheid van God** en Hij zal hiervoor geëerd worden.

Wat moet een wijnrank doen om veel vrucht te dragen? Weinig. Gewoon in de Wijnstok blijven. Zorgen dat hij aangesloten blijft op de bron. Dan begint het leven te stromen. Vanuit de wortels, vanuit de Wijnstok komt het leven in de wijnrank. Dat moet onze prioriteit zijn. Dan komt de vrucht vanzelf, de vrucht is een gevolg.

Misschien herken jij je wel in dit verhaal, dat je je ook af en toe als een losgeslagen wijnrank voelt, hard aan het werk, druk bezig in het koninkrijk van God, in de kerk en in je gezin en carrière maken, zoekend naar balans in je leven, allerlei dingen ook goed willen doen. Maar de Vader zegt: Stop! Losgeslagen wijnrank, keer terug naar Mij. Zonder Mij kun je niets doen. Jouw prioriteit is verbonden te zijn met de Wijnstok. En vertrouw erop dat al die dingen waar jij zo hard voor werkt, een plek zullen krijgen en dat de vrucht vanzelf zichtbaar wordt aan de wijnrank.

3. Waarom kan het zo lastig zijn om je dagelijks te verbinden met de wijnstok?

David: In de afgelopen weken, in de stilte bij God, heb ik ervaren dat God tot me sprak en dat Hij richting gaf, Hij mij antwoord gaf op vragen. Dat voelde voor mij als vruchtbare tijd. Ik had iets beleefd met God. Maar er waren ook momenten dat ik de stilte had gezocht, mijn bijbel had gelezen, luisterde naar God, maar dat ik niks “hoorde”, niks voelde, geen stem die antwoord gaf op mijn vragen. Soms dacht ik dan na drie kwartier: ik had mijn tijd wel beter kunnen besteden. Ik ervoer het als verloren tijd. Waarom? Omdat ik de vrucht niet direct kon zien. Ik kwam erachter dat ik liever een wolkenkrabber ben dan een ijsberg: Weinig tijd en energie investeren aan de onderkant, waar niemand het ziet, maar met een snel en zichtbaar resultaat. Kijk mij eens productief zijn, een goede preek houden, van betekenis zijn. Wat een vrucht. En dat met minimale input en maximale output. Dit kun je meten. Dit is wat ik wilde. Dit is wat heel veel mensen willen. Dit is wat we willen in de wereld.

Maar het Koninkrijk van God is geen wolkenkrabber, het koninkrijk van God is als een ijsberg. Het kleine stukje, dat zichtbaar is bóven het wateroppervlak, is het resultaat van wat ónder water in het verborgene gebeurt. Jezus zegt: Je moet niet bouwen aan een wolkenkrabber met snel resultaat, snelle zichtbaarheid, maar juist de tijd met de Vader in het verborgene is essentieel. In het zichtbare gebeurt er misschien niet veel. Maar hoe meer tijd je onzichtbaar besteedt aan de onderkant van de ijsberg, hoe meer er zichtbaar wordt aan de bovenkant, aan de oppervlakte.

David: Ik heb opnieuw de keuze gemaakt om elke dag te investeren aan de onderkant van de ijsberg, of ik het nou zie of niet, of ik het nou voel of niet, in het vertrouwen dat de vrucht vanzelf naar boven komt drijven. Ik wil Jezus volgen en vertrouwen. **Zonder Hem kan ik niets doen.**

De vrucht komt niet altijd op het moment dat wij dat willen, maar de belofte is dat jouw rank op zijn tijd vrucht zal dragen! Het éne wat jij hoeft te doen is elke dag in te checken bij de Wijnstok.