

# Samenvatting Online Preek 28 februari 2021

Titel: Weg van Luisteren

Spreker: Dave Koehl



**Lezen:** Hebr. 4: 12, Timotheüs 1:19, Johannes 10:27, Psalm 23:1-3, 2 Timotheüs 3:15-17, Handelingen 2:7, 1 Kor. 14:1, 29, 39

Komende week is onze laatste klim de berg op, op weg naar de top. Weg van het lawaai, gaan we in de stilte (leren) luisteren naar Hem.

Wat is luisteren? In de reisgids, blz. 52, lees je de **definitie van luisteren** in drie punten:

**1. Aandachtig luisteren.** Iemand horen is wat anders dan naar iemand luisteren. Je kunt zo bezig zijn met bijbel lezen of met dingen van de kerk, dat je God niet of maar half hoort. Je kunt zo vol zijn van je eigen gedachten, je eigen argumenten, dat je maar doorgaat met praten. De ander krijgt geen kans, wordt eigenlijk niet gezien. Als wij bidden, blijven we dan maar zenden, zodat God de kans niet krijgt om iets te zeggen. Als we luisteren moet het echt tot ons doordringen wat de Ander zegt. Het woord van God is vol leven en kracht, als een zwaard dat diep doordringt in ons hart. (Hebr. 4:12)

**2. Aandacht schenken aan.** Dat is ook luisteren naar ons lichaam. God heeft ons gevoel gegeven, een geweten, dat is weten wat goed is en wat slecht, wat we moeten doen. Paulus schrijft aan Timotheüs: Laat het geloof in Christus niet los en houd altijd een zuiver geweten. Want sommigen hebben hun geweten geweld aangedaan door slechte dingen te doen, hoewel zij de goede weg kennen. Daardoor zijn zij het geloof in Christus kwijtgeraakt. (Tim. 1:19)

Luister je niet naar je geweten dan raak je het contact met God kwijt.

**3. Gehoorzamen.** Gehoorzaam zijn is horen, verstaan en dan doen wat er gezegd wordt.

Jezus zegt het zo: Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen Mij (Joh. 10:27)

De schapen horen én luisteren én gehoorzamen. Als wij de stem van de goede Herder niet kennen, dan weten wij niet waar we naar toe moeten gaan. De Herder wil jou leiden, kracht geven, voedsel geven. David zingt: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden. (Ps. 23:1-3)

Met alle ruis om ons heen is het soms niet gemakkelijk om de stem van God te horen.

**Drie praktische punten**, waar je veel aan kunt hebben:

## **1. God horen spreken vanuit de bijbel**

Het woord van God is als een lamp voor je voet, een licht op je pad. (Ps. 119:105) Jezus leerde ons bidden voor ons dagelijks brood én voor ons geestelijk brood, dat is het woord van God. De bijbel is belangrijk voor ons geestelijk leven, om orde te scheppen, om toe te rusten voor elk goed werk. (Tim. 3:15-17). Het woord van God ontleedt de gedachten en opvattingen van ons hart, als een zwaard dringt het diep door.

## ***Terwijl wij de Bijbel lezen, leest de Bijbel ons.***

Het woord verlicht ons binnenste, maakt ons open. Om God te leren kennen is studie nodig. Maar we moeten ook leren luisteren naar de bijbel. **Hiervoor is bidden en mediteren nodig.**

Dan krijgen we andere relatie met God.

Voorganger Mark Batterson zegt: **De Schrift is Gods manier om het gesprek te beginnen, gebed is onze reactie.**

## **Tip:**

- Lees langzaam! Proef de woorden, overdenk ze, geniet ervan.
- Probeer te horen wat God jou persoonlijk wil zeggen. Dan ga je zijn goedheid ervaren, dan ga je ook open staan voor anderen.

*'Ontdek vanuit Gods hart wie je bent, hoe je mag leven en hoe je een verschil kan maken in het leven van een ander'*

## **Als we zo biddend lezen, gaan er drie dingen in ons innerlijk verschuiven:**

1. We ontdekken dat er gebedsimpulsen opkomen. Gods woord gaat ons veel meer aanspreken. En begrijpen we het niet, dan wil de Heer het uitleggen.
2. In onze gebeden verschuiven onze prioriteiten naar Gods prioriteit. De Heer bepaalt onze gebedstijd.
3. Als we op deze manier de Bijbel te lezen, dan horen we hem duidelijker tot ons spreken.

### **2. God horen spreken via profetieën, dromen en visioenen**

God spreekt tot ons op veel verschillende manieren, door de schepping, door engelen, door indrukken en ook door dromen. In Hand. 2:17 lezen we: .dan zullen zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.

Paulus zegt dat profeteren iets is om je naar uit te strekken. Maar ons profeteren kan nog onvolkomen zijn. Daarom moeten we het toetsen aan Gods woord en aan ons gezond verstand. Ook in onze stille tijd kunnen we beelden krijgen, een woord voor iemand. Ook dat moeten we toetsen! (1 Kor.14:1,29,39)

### **3. God horen spreken via advies en gezond verstand**

Spreuken 1:15 Wie wijs is, luistert naar goede raad.

Gezond verstand is een gave van God. Het kan de stem van God zijn, door mensen heen. Ook hier geldt het beproeven of het uit God is.

Laten we open zijn. Misschien willen we sommige dingen niet horen. Het woord van God kan snijden. Maar hoe meer wij Hem vertrouwen, hoe meer wij naar de stem van de goede Herder luisteren, hoe meer Hij ons kan leiden naar stille wateren en groene weiden.

Als jij klopt doet Hij open. Als jij vraagt antwoordt Hij.

Toch, soms lukt het niet om Zijn stem te horen. Soms heb je iemand naast je nodig. Dat hebben we allemaal wel eens. Wees vrijmoedig. Ga naar iemand toe, bijvoorbeeld je reismaatje, en vraag: wil jij samen met mij bidden? En wees ervan verzekerd dat onze Vader er altijd voor ons is.