

Samenvatting Online Preek 04 april 2021

Titel: Weg van strijd

Spreker: Dick Lock



Lezen: Deuteronomium 28; Jesaja 59: 1,2 (HSV); Psalm 62: 2,6; Johannes 3:16;
2 Korintiërs 4:18, Matt. 6:19, 20

Het is vandaag alweer de negende zondag van onze reis op de Weg van Hem.

In het reisboek (blz. 116) wordt de vraag gesteld:

Weg van strijd? Antwoord: Ja, als we de weg van God bewandelen, dan komen we strijd tegen.

1. Strijd van Jezus

Op een alpha avond spraken we met de deelnemers over het Paasfeest. We spraken over de reden van het lijden van Jezus, over Zijn dood en Zijn opstanding. Een vraag was: Als je leeft in harmonie en liefde, in je gezin, met anderen, dan is het toch niet nodig dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan? Jezus is toch voor slechte mensen gestorven. Er was ook de vraag:

Ben je je echt bewust hoe groot de kloof is tussen God en jou, tussen Gods heiligheid en jouw bestaan?

Wat staat er in de bijbel?

Terug in de geschiedenis, 1500 jaar voor Christus. Mozes heeft het volk Israël naar het land Kanaän gebracht. Voor ze het land binnen trekken houdt Mozes het volk een keuze voor: God vraagt dat je Hem gehoorzaam bent en al zijn geboden zorgvuldig naleeft. Wat kiezen jullie?

Als je Hem gehoorzaam bent, dan zal de hemel open zijn en de schatkamers van de hemel zullen je deel zijn (Deut. 28:12). Zo niet, zal de hemel boven je hoofd van koper zijn. (Deut. 28:23):

Het volk Israël krijgt de kans om gehoorzaam te zijn. Maar in al die eeuwen daarna slaagt het volk er niet in om te doen wat God van hen vraagt. Steeds weer zijn ze ongehoorzaam.

Dan komt de profeet Jesaja, die spreekt tot het volk:

*'Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar **úw ongerechtigheden maken scheiding** tussen u en uw God, úw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort'. (Jes. 59:1,2)*

Gods hand is niet te kort, maar het zijn úw ongerechtigheden, die scheiding maken. Daarom heeft God zijn aangezicht verborgen en hoort Hij niet. Maar ook na deze woorden van Jesaja kiest het volk om haar eigen ongehoorzame weg te gaan.

Wij mensen, jij en ik, zijn van God losgeraakt. Net als het volk Israël lukt het ons niet om God lief te hebben met héél ons hart, Hem volledig gehoorzaam te zijn. Door onze zonden is er een diepe kloof tussen God en de mensen.

God heeft ons geschapen en Hij houdt van ons. Zijn liefde voor ons is eeuwig en onbegrensd. Daarom kon God niet accepteren dat er een scheiding was tussen Hem en zijn volk.

God kon de oplossing niet langer zoeken in mensen. Hij moest de oplossing zoeken in Zichzelf. Er was geen andere oplossing dan dat God zijn Zoon zou geven.

Zó lief had God de wereld dat Hij zijn enige Zoon gaf, voor jou, voor mij. (Joh. 3:16) En de Zoon heeft ermee ingestemd om die prachtige plek in de hemel te verlaten en naar de aarde te gaan met alles wat daarbij hoorde, alle bespottingen, alle vernederingen, lijden, de kruisdood. Het kon niet anders.

Hebben wij, jij, ik, het nodig dat Jezus voor ons stierf aan het kruis? We hebben het keihard nodig. Jezus is aan het kruis gestorven en zo heeft Hij mijn straf gedragen.

En nu vieren wij het feest van Pasen. Wij vieren dat de koperen hemel doorbroken is, dat de hemel weer open is. Maar laten we geen Paasfeest vieren zonder ons bewust te zijn wat het God de Vader en wat het Jezus gekost heeft.

Aan het kruis riep Jezus het uit: **Het is volbracht!** Toen scheurde de voorhang in de tempel voor het heilige der heilige van boven naar beneden. Door de voorhang was God gescheiden van alles en iedereen, want de heilige God kon niet in contact komen met de mensen. Door dit scheuren van de voorhang werd

zichtbaar wat er toen in de onzichtbare wereld gebeurde. De weg naar de hemel was weer open! De koperen hemel was een open hemel geworden. Wij mogen onze ziel bij God tot rust brengen. Wij kunnen nu met David zeggen: Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. (Psalm 62: 2,6). Onze grote dank en aanbidding hiervoor is aan God de Vader en zijn Zoon.

Verhaaltje:

Een jongen is helemaal gek van zeilbootjes. Maandenlang bouwde hij aan een model met alles erop en eraan, inclusief een afstandsbediening om het roer te kunnen bedienen. Het was een prachtboot geworden. Bij het meer laat hij de boot te water. Alles doet het en de afstandsbediening werkt prima. Geweldig! Dit is de boot die hij gemaakt heeft. Dan gaat het waaien en de jongen raakt de controle over het roer kwijt. De boot verdwijnt uit het zicht. Dat wat hij gemaakt heeft is hij kwijt. Vreselijk, hij is ontroostbaar. Maanden daarna ziet hij in een etalage zijn boot staan. Hij stapt naar binnen: Dat is mijn boot! Verkoper: Ja, dat is jouw boot als je 400 euro meebrengt, een koopje. De jongen: Maar ik heb hem zelf gemaakt. Het is echt mijn boot. Maar de verkoper geeft niet toe.

De jongen gaat naar huis en heeft nog maar een doel en dat is 400 euro bij elkaar sparen. Hij doet van alles om het geld bij elkaar te krijgen. Dan gaat hij naar de winkel en hij koopt zijn boot. Als hij de winkel uitloopt en de boot tegen zich aanklemt, zegt hij tegen zijn boot: Nu ben je twee keer van mij! Eerst heb ik je gemaakt en nu heb ik je ook nog gekocht.

Zo zegt God ook: Ik ben je Schepper, Ik hou van je, maar door de zonde ben je van Mij gescheiden geraakt. Ik was je kwijt. Daarom heeft Jezus, mijn Zoon jou teruggekocht met Zijn bloed aan het kruis van Golgota. Nu bent je twee keer van Mij, want Ik heb je gemaakt en Ik heb je gekocht.

2. Mijn strijd, jouw strijd onze strijd.

De weg naar de Vader is open. Geweldig! Afgelopen weken is steeds gesproken om dagelijks die weg te zoeken om te investeren in onze relatie met de Vader.

Je kunt overal bidden, maar echt de tijd nemen zonder afleiding met aandacht alleen voor God, dat lukt vaak niet. Er zijn zoveel onverwachte dingen. Het is of de duivel ermee speelt. Op blz. 116 van de reisgids staat: Niet iedereen is blij met jouw intieme omgang met de Vader. Satan heeft er een hekel aan. Het is daarom goed je weerbaarheid deze week aan te scherpen. Deze zin klopt.

Jezus heeft de weg naar God, door Zijn dood aan het kruis, opnieuw geopend. De voorhang is gescheurd. Daar kan satan niks aan veranderen. Maar satan kan je wèl ervan afhouden dat je die weg ook daadwerkelijk bewandelt. Als het God zoveel waard was om met ons een vertrouwensrelatie te hebben, dan kunnen we er zeker van zijn dat satan al zijn pijlen erop zal richten om ons juist hiervan af te houden. Dat is onze strijd. Wees dus niet verrast als je soms geen zin hebt om in je bijbel te lezen, om te bidden of om te luisteren naar God. Daarom: **bied weerstand aan de boze!**

Als je aan de voeten van Jezus gaat zitten, dan gaan dingen echt veranderen. Aan Zijn voeten kom je tot rust, zelfs in de stormen van het leven. Daar gaat de heilige Geest tot je spreken en je onderwijzen. Veranderen gaat soms langzaam, maar zoals in de lente de 'dode' natuur weer tot leven komt, zo zeker zullen jouw geloof en vertrouwen groeien en tot bloei komen en ga je steeds meer op Jezus lijken.

3. Het verzamelen van schatten

Hoe leer je om je aandacht niet te laten afleiden en je tijd, je energie niet steeds in te zetten voor minder belangrijke dingen? De bijbel kan ons daarin leren en te inspireren.

Twee teksten:

2 Kor.4:18 *Wij (Paulus en Timotheüs) richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare dingen zijn eeuwig.*

Dit is een tekst waarmee je aan het werk kunt gaan!

Paulus en Timotheüs richten zich op de onzichtbare dingen, die eeuwig zijn. **Al het zichtbare is tijdelijk.**

Het gaat hier niet om een discussie: ben ik het hiermee eens of niet, klopt dit of niet? Het is hier de vraag

van God aan jou: Wat mag dit woord bij jou doen, welke impact mogen deze woorden hebben jouw leven? Alles wat je ziet met je ogen is tijdelijk, je huis, je auto, het kerkgebouw, je lijf. Waar richt jij je op?

Matt. 6:19, 20 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Schatten op aarde is alles wat je niet kan meenemen naar de hemel.

Het is een list van satan om je agenda vol te zetten met aandacht voor aardse schatten, voor tijdelijke dingen. Natuurlijk mag je bidden voor al die dingen die jij nodig hebt om te kunnen leven en voor je gezin te kunnen zorgen. Maar in het Onze Vader staat: Geef ons héden ons dagelijks brood. Dat vraagt om vertrouwen dat God morgen ook dat dagelijkse brood zal geven als je Hem daarom bidt. Dat vertrouwen maakt je afhankelijk en kwetsbaar. Verzamelen voor de dag van morgen geeft zekerheid, maar eist veel van je aandacht op. Verzamel liever schatten die in de hemel zijn.

Neem eens een A4tje, zet een streep in het midden en schrijf links boven 'mijn aardse schatten' en rechtsboven 'mijn hemelse schatten'. En vul dan in welke aardse schatten je verzamelt en welke hemelse schatten. Welk rijtje is langer? Aandacht hebben voor aardse schatten is vaak een stuk gemakkelijker dan voor de schatten in de hemel.

Paulus schrijft aan tegen Timotheüs:

Strijd de goede strijd van het geloof en win het eeuwige leven. (Tim.6:12)

Het verzamelen van schatten in de hemel gaat niet vanzelf. Het vraagt om inspanning. Het vraagt om keuzes. Je kunt kiezen om te stoppen met dingen die zoveel tijd en aandacht en energie vragen, dat ze je hinderen in je relatie met God. Je kunt ook kiezen om dingen juist wél te doen en te investeren in hemelse schatten. Maak zondag de dienst mee, zoek mensen op om over Gods koninkrijk te praten, sluit je aan bij groepje geloofsgenoten, praat met je reismaatje. Het is investeren in hemelse schatten. Het houdt je geestelijk actief. We hebben elkaar nodig om geestelijk overeind te blijven. En het inspireert om thuis dagelijks de bijbel te pakken en aan de voeten van Jezus te gaan zitten.

Het is Pasen. De koperen hemel is een open hemel geworden. De weg naar de Vader is vrij.

Maar reken erop dat satan alles in het werk zal stellen om ons, om jou, af te houden om dagelijks de weg naar de Vader te gaan. Satan rooft onze voornemens, onze tijd, onze energie. Het is onze strijd om daaraan weerstand te bieden en bewust keuzes te maken. Bij die strijd hebben we elkaar nodig om elkaar te helpen en inspireren dagelijks persoonlijke tijd met God te hebben.

Gods zegen daarbij!