

Samenvatting Online Preek 07 februari 2021

Titel: Wij zijn er voor gemaakt

Spreker: Richard Houmes



lezen: Genesis 1:1-26, Genesis 2:7,8, Genesis 3:1-9, Psalm 27: 4,8, Johannes 1:14-18

Vandaag gaan we op weg. Geweldig dat zoveel mensen meedoen! We gaan op weg met de gids in de hand, dat is het woord van God.

Het beste is om de reis te beginnen bij het begin, bij Genesis, terug naar de oorsprong van het ontwerp van de mens. In Genesis 1 lezen we dat God sprak, door zijn woord bracht Hij orde in de chaos: Er zij licht.. water en land werden gescheiden, de aarde werd "aangekleed". Prachtig. En als de kroon op zijn schepping schiep God de mens. Hier ligt het begin van onze reis!

God sprak: Laten Wij, - Vader, Zoon en heilige Geest - mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis. En God schiep de mens naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en Hij zei: wees vruchtbaar, vul de aarde en heers over al wat leeft.

God is hier de Schepper: Hij heeft ons gemaakt met passie, vanuit zijn hart: de mens als de kroon op zijn schepping. God knielde neer, boetseerde de mens uit stof en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens tot een levend wezen en God zei: mooi mens!

God schiep de mens met een doel om samen met Hem te leven tot in alle eeuwigheid. Hij plantte een tuin en Hij wandelde met Adam en Eva in de hof en zij spraken met elkaar. Adam en Eva hadden met hun Schepper een gezonde en intieme relatie, eenvoudig, vanuit liefde voor elkaar. God wil ook nu nog die relatie met zijn mensen.

Deze reis zegt Hij tegen jou: Ik heb j^ó gemaakt. Ik zeg tegen j^ó: mooi mens! Het kan zijn dat je door een crisis gaat, dat je besmeurd bent, je minderwaardig voelt, blijf daar niet in, want daaronder zit dat mooie mens, door de Schepper gemaakt.

We moeten terug naar de oorsprong van het ontwerp van God, de mens in een open relatie met zijn Schepper. Voor veel mensen moet deze relatie tot God hersteld worden. In deze weken tien weken kun je herstel ontvangen, kun je zegen beleven als je de moed hebt om Hem te vertrouwen en als je je bewust bent dat het niet om jou gaat. Het gaat om de Schepper! Uit de chaos heeft hij iets goed gemaakt en bij de mens zag Hij dat het zeer goed was: de mens was 'tov'.

Adam en Eva wandelden samen met God... en toen kwam de slang, misleidde Eva en zij nam van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad en Adam nam ook en zij zagen dat ze naakt waren. Ze verborgen zich. Maar toen klonk de stem van God: Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? De Schepper roept nog steeds: Waar ben je? Hoe reageren wij erop? Of verstoppen we ons?

God verwierp de mens niet. De Schepper is ook Vader, vol liefde. God wandelde met mensen, maar dit kon niet meer ten volle. Door de zondeval was er een leegte gekomen. David zegt verlangend in psalm 27: Dat ik wonen mag in het huis van de Here om de lieflijkheid van de Heer te zien. En hij bidt : Open de ogen van mijn hart. Als je tot geloof komt in de Here Jezus, dan gaan je ogen open, dan gaat je hart open dan wil je niet anders meer dan je God ontmoeten, je Vader ontmoeten. Alleen God kan deze leegte vullen. Jezus wijst ons de weg naar het Vaderhart van God. Jezus nodigde zijn discipelen uit: Volg Mij. Johannes schrijft: Het woord is vlees geworden. Het Woord heeft een mond gekregen: Jezus Christus, vol van genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien, Jezus heeft Hem gezien en heeft Hem geopenbaard, Jezus die aan de hart van de Vader is, in zijn schoot. De Vader en de Zoon hebben een intieme, vertrouwelijke omgang met elkaar. De discipelen hebben het gezien: als Jezus tijd genomen had om bij de Vader te zijn, gebeurde er iets. En zij vroegen: Leer ons dat ook, leer ons bidden.

Toen Jezus kwam, ging de hemel open. En deze hemel is nooit meer gesloten. De weg naar God ligt weer open. De reis kan beginnen: De Heer is op deze plaats! We zijn weg van Hem en we gaan nu vol verwachting met Hem op weg.