



# WEG VAN HEM

*Iedere dag de Bijbel lezen*

# DE BIJBEL LEZEN

Het lezen van de Bijbel is het lezen van woorden die God spreekt tot ons en woorden die wij uitspreken naar God. Het heeft dus een grote waarde om zelf vertrouwd te raken met de Bijbel. Om je daarbij op weg te helpen hebben we een aantal suggesties uitgewerkt.

## Het Marcus evangelie

Dit Bijbelboek heeft 16 hoofdstukken en je zou dus in 16 dagen, elke dag een hoofdstuk, dit boek kunnen lezen.

Als je over bepaalde Bijbelverzen die er voor jou uitspringen wat langer na wilt denken, kan een hoofdstuk per keer best veel zijn. Overweeg dan om het hoofdstuk over de dag te verdelen in twee of drie delen.

Is elke dag een hoofdstuk voor jou teveel dan kan je bijvoorbeeld een Bijbel leesrooster (BGT) volgen en in 31 dagen de 16 hoofdstukken lezen:

1. Opening, Johannes de Doper, Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen (1,1-20)
2. Jezus spreekt met macht over nieuwe dingen (1,21-45)
3. Jezus' gezag bij herhaling betwist (2 en 3.1-6)
4. Jezus, de menigte en zijn leerlingen (3,7-19)
5. Jezus, de wetsleraren en zijn familie (3,20-35)
6. Voorbeelden over Gods nieuwe wereld (4,1-34)
7. Vijf confrontaties. Over geloof en ongeloof (4,35-6,5)
8. Uitzending van de twaalf leerlingen (6,6-13)
9. De dood van Johannes de Doper (6,14-29)
10. Jezus geeft duizenden mensen te eten (6,30-44)

11. Naar de overkant van het meer (6,45-56)
12. Rein en onrein (7,1-23)
13. Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis (7,24-37)
14. Jezus geeft duizenden brood en vis. Genezing van een blinde (8,1-26)
15. Wie is Jezus? (8,27-9,1)
16. Een stem uit de hemel. Geloof en ongeloof (9,2-29)
17. Uitleg aan de leerlingen (9,30-50)
18. Gesprek met farizeeën (10,1-12)
19. Binnengaan in Gods nieuwe wereld (10,13-31)
20. Op weg naar Jeruzalem (10,32-52)
21. Intocht in Jeruzalem (11,1-11)
22. De vijgenboom en de tempel (11,12-26)
23. Confrontatie met de priesters, wetsleraren en leiders (11,27-12,12)
24. Confrontatie met farizeeën, dienaren van Herodes en sadduceeën (12,13-34)
25. Onderricht in de tempel (12,35-44)
26. Het einde van de wereld en de komst van de Messias (13,1-37)
27. Jezus met dure, geurige olie overgoten. De paasmaaltijd (14,1-31)
28. Jezus bidt in Getsemane en wordt gevangen genomen (14,32-52)
29. Jezus wordt vals beschuldigd. Petrus zegt dat hij Jezus kent. Jezus voor Pilatus (14,53-15,15)
30. Kruisiging en graflegging (15,16-47)
31. Het lege graf. Jezus laat zich zien. De Hemelvaart (16,1-20)

# Teksten bij het weekthema

De teksten zijn gekozen uit de NBV vertaling. Lees ze ook in je eigen Bijbel, denk na over de betekenis en vraag je af wat deze woorden met je doen.

Overweeg dit, als je erg twijfelt aan jezelf: **Psalm 139**

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Psalm 139:1-2]

## Week 1: Weg van Hem

- Jesaja 9:5,6a Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
- Johannes 6:66-69 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?' Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.'
- 1 Tessalonicenzen 1:4 God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen.
- Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
- Psalm 116: 1,2 De HEER heb ik lief, hij Hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang.

## Week 2: Weg van het lawaai!

- Matteüs 14:23 Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.
- Psalm 62:6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.
- Openbaring 8:1 Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.
- Matteüs 6:6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
- 1 Samuel 3:1-10 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. 'Ja,' antwoordde Samuel. 5Hij liep snel naar Eli toe en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.' Toen Samuel weer lag te slapen, 6riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.' 7Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. 8Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9Hij zei tegen Samuel: 'Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, HEER, uw dienaar luistert.'" Samuel legde zich weer te slapen, 10en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: 'Samuel! Samuel!' En Samuel antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert.'

## Week 3: Weg van stilte

Dit zijn teksten over de waarde van de Bijbel. Zoek deze teksten zelf in de Bijbel op.

- Jesaja 40:8
- 2 Timoteus 3:16 en 17
- Psalm 119:9-11 en 105
- Spreuken 3:5 en 6
- Hebreëën 4: 12

## Week 4: Weg van luisteren

Uit welk Bijbelboek van de NBV komen deze teksten? Zoek ook het juiste hoofdstuk en het juiste vers).

”Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.”

”Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.”

”Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!”

”Gelukkig jullie ogen - Zoek zelf een of meer teksten over de troon van God ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.”

“Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg. De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.”

## **Week 5: Weg van de hemel**

Zoek zelf een of meer teksten over...

- de troon van God
- de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
- de vrije toegang die christenen hebben naar God
- de plaats die voor ons in de hemel is bereid
- de hemel (schepping van God, laat Gods macht zien)

## **Week 6: Weg van aanbidding**

Welke woorden horen bij het woord aanbidding. Schrijf er een aantal op en zoek in je Bijbel naar teksten waar deze woorden in voorkomen.

## TIPS

Om elke dag in je Bijbel te lezen kan je verschillende apps of boekjes gebruiken.

- Voor dagboekjes zie de site van boekhandel Kameel <https://www.kameel.nl/producten/boeken/dagboeken> of ga naar Hadassa op de Noordvliet in Maassluis.
- Bijbel (YouVersion). Een app met héél veel mogelijkheden. Nu al bijna een half miljard downloads!  
Bevat de complete Bijbel en ook nog in verschillende vertalingen en in meerdere talen. Je kunt ook complete vertalingen laten voorlezen. Elke dag wordt er een 'Tekst van de dag' aangeboden  
Er zijn diverse leesplannen met een thema.  
Je kunt de app persoonlijk gebruiken maar ook met een groepje  
Bevat veel extra informatie over uiteenlopende onderwerpen.  
Heb je een woord (hemel, leerling, vertrouwen, verdrietig enz.) waar je Bijbelteksten over wil lezen dan kan je die met een zoekfunctie op je scherm krijgen.  
En nog veel meer. Zie <https://www.bible.com/nl/>
- Wil je de uitdaging aangaan om de Bijbel in één jaar helemaal te lezen, gebruik dan 'Bible in one Year'. Er is zowel een Engelse versie als een in het Nederlands vertaalde versie beschikbaar.  
Als je meedoet krijg je elke dag een mail met de te lezen Bijbelgedeelten en een opbouwende overdenking van Nicky Gumble (de schrijver van de Alpha cursus).  
Op elke moment in het jaar kan je mee gaan doen. Een jaar later heb je dan de hele Bijbel gelezen. Zie <https://bijbeljaar.nl/>
- Bekijk ook [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl)  
Deze site biedt ook veel mogelijkheden: Bijbellezen, materiaal voor kinderen en jongeren, de Bijbel in 200 verhalen, achtergronden, leesplannen, enz.